

Gårdsnytt

Enebybergs Gårds Förening

2/2020



RENOVERINGEN

Dags för nystart. Vill du vara med?

Det blev ett märkligt och annorlunda år. Allting stannade liksom upp när pandemin lade ett lock över hela samhället. Vissa drabbades hårt, med sjukdom, sorg, isolering och påfrestningar. För andra har året mest varit just annorlunda ...

Det blev ett märkligt år även för Enebybergs Gårds Förening. Den stora renoveringen av gården, som vi sett fram emot i flera år, kunde trots allt genomföras och blev klar i somras. Nu står den där och väntar på att åter kunna fungera, både som enebybergarnas självklara mötesplats för fester och andra sammankomster och som centrum för föreningens verksamhet. Men vi vet tyvärr inte när allt detta ska kunna komma igång.

Lite längre in i detta nummer av Gårdsnytt kan du se några bilder på förändringen. Nytt kök, uppfräschade rum och salar, helt ny ventilation och uppvärmning. Ägaren, det kommunala fastighetsbolaget Djursholms AB, har lagt ner mycket kraft på en nästan omöjlig ekvation – att bevara de byggnadshistoriska värden som ryms i en 1700-talsgård och samtidigt möta 2000-talets krav på tillgänglighet, brandskydd, inomhusklimat och arbetsmiljö.

Detta nummer av Gårdsnytt delas ut till alla hushåll i Enebyberg. Jag hoppas att du som ännu inte är medlem tycker att innehållet är intressant och att det lockar dig att bli medlem i föreningen. För även om gården nu är räddad för överskådlig tid finns det mycket kvar att göra.

Jag har åtskilliga gånger använt denna spalt för att lyfta frågan om föreningens framtida inriktning och verksamhet. För samtidigt som vi ser ett stort intresse och engagemang för föreningens syfte och grunden för dess existens – att värna gården och Enebyberg som samhälle – behövs det fler aktiva krafter i föreningsarbetet. Vi hoppas att den nyrenoverade gården kan bli ett incitament för fler personer att engagera sig i sin lokala hembygdsförening.

Det finns många stimulerande och roliga uppgifter för den som vill engagera sig i sin hembygds historia, nutid och framtid. Vi måste få bättre ordning på föreningens bildarkiv, husdokumentation och bibliotek. Någon måste hålla i Gårdsnytt. Kontakterna med kommunen är viktiga. Och det behövs alltid några som kan arrangera olika föreningsaktiviteter eller delta i styrelsearbetet.

Jag hoppas att 2021 blir en nystart för föreningen, på samma sätt som för gården. För gården behöver sina tillskyndare och Enebyberg behöver sin hembygdsförening. Jag önskar föreningens gamla och nya medlemmar, samt alla andra enebybergare, ett Gott Nytt År, med förhoppningen att vi snart åter kan träffas i vår fina gamla gård.

Carl Johan Gezelius
Ordförande

Enebybergs Gårds Förening och Gårdsnytt

Enebybergs Gårds Förening
c/o Carl Johan Gezelius
Blockstigen 4
182 46 Enebyberg
www.enebyberg.com
info@enebyberg.com | 072-742 68 88
Bankgiro 529-2792

Ansvarig utgivare: Carl Johan Gezelius
Redaktör: Anders Fridell
Grafisk form: Oscar Gezelius
Tryck: Stockholms Lito Grafiska, Danderyd
Bilder: Carl Johan Gezelius samt föreningens arkiv

Vi känner igen huset från utsidan.
Men det är nymålat och har fått en ny entré.



Under stora delar av våren 2020 var gårdsplanen uppgrävd för olika tekniska installationer.



Den nya rampen till entrén underlättar för rörelsehindrade att komma in i huset.

Renoveringen i bilder

Renoveringen av Enebybergs gård blev klar under sommaren, efter många års förberedelser och ett halvårs intensivt arbete. Det är första gången på drygt 40 år som den gamla byggnaden har fått en ny skrud.

Nu har alla snickare, målare, elektriker och andra hantverkare lämnat tillbaka gården till ägaren, kommunägda Djursholms AB. Men gården ännu inte kunna öppna

portarna. Coronarestriktionerna har satt stopp och dessutom är det i skrivande stund (december 2020) ännu inte klart med hyresgäst/entreprenör, som ska hålla i verksamheten.

Men föreningen har följt arbetet och kan på de följande sidorna bjuda på fotografisk rundvandring:

Köket är det rum som där man kan se de mest tydliga förändringarna jämfört med tidigare. En bärande tanke i renoveringen har varit att gården ska kunna fungera som mötes- och samlingslokal för fester och arrangemang

där det serveras mat. Det är naturligtvis en utmaning att inreda ett nytt kök för mathantering och servering i ett gammalt hus med begränsade utrymmen.



Köket innan renoveringen. Svårarbetat och slitet.



Nu är köket en modern arbetsplats i en gammal miljö.



Golvet i köket vilade direkt på marken, som fick grävas ur för att ge plats åt avlopp och andra ledningar.



De liggande stockarna i ytterväggarna kom i dagen när 70-talets köksinredning byttes ut.



Det lilla rummet innanför köket är avsett för disk och servering. Även här var golvet och de nedre stockarna i så dåligt skick att man måste riva upp golvet.



Den stora salen på övervåningen är gårdens stora samlingslokal. Här har folk samlats till fester och sammankomster under mer än 200 år. Nu har eneby-



Salen innan renoveringen. Under det slitna parkettgolvet, som bara hade legat där i några decennier, doldes ett äldre brädgolv som gick att slipa och räddas.

bergarnas mest anrika mötesplats fått en rejäl ansiktslyftning, med ny takarmatur, vattenburen värme och ny ventilation. Men möbler och tavlor är ännu inte på plats.



Salen under arbetets gång. Det krävdes många radiatorer som får sin värme från det nya bergvärmesystemet.



Husets vind, som tidigare bland annat inrymde föreningens kontor och dessutom var fylld med flera ton bråte och skräp, används nu i sin helhet för el- och

ventilationsinstallationer. Anläggningen ska ge det gamla huset ett bra och jämnt inomhusklimat.



På vinden huserar numera en avancerad klimatanläggning. Notera utsmyckningarna på takstolarna, som har bevarats.



Det har dragits många meter kabel.



Den som besökte den gamla oinredda vinden fick balansera på en spång och ducka för takstolarna.



Den södra delen av vinden, där föreningen tidigare hade sitt kontor. Skåpen med styrutrustning till klimatsystemet fick bäras upp i delar och monteras på plats.



Det stora rummet på nedre våningen. Man känner igen sig, även om rummet ännu är omöblerat.



I det sydöstra rummet på övervåningen finns en gammal takmålning bevarad. Föreningen har inlett en insamling, med syftet att den ska kunna konserveras och bevaras för framtiden. Lämna gärna ett bidrag om du har möjlighet.



Man känner igen sig även i det nordvästra rummet, trots att det som resten av huset än så länge omöblerat.



Även toaletterna har byggts om. Bilden till vänster visar den nya handikapptoaletten, som har fått en inredning med äldre karaktär än den sena 1900-talsstil som syns på den högra bilden.



Eneby Torg, trafiken och skolorna:

Gårdagens samhällsfrågor

i repris

Våren 1975, för 45 år sedan, bjöds Enebybergsborna in till ett informationsmöte om fyra viktiga frågor i Enebyberg. Vi känner igen dagordningen. Det handlar

om trafiken, skolorna och Eneby Torg. Den fjärde punkten, framtiden för Enebybergs Gård, fick sin lösning i slutet av 1970-talet, och nu kan vi glatt konstatera att gården efter den senaste renoveringen är räddad för överblickbar framtid.

Men de övriga frågorna lever alltså fortfarande. Även om det naturligtvis har hänt mycket under åren tycks de vara eviga. Så frågan är:

Vad händer nu? Gårdsnytt kontaktade två Danderyds-politiker för att få ett svar:

Men denna gång är tanken att det blir en lägre bebyggelse, som bättre kan anpassas till villabebyggelsen i området.

Byggnaderna mot Enebybergsvägen planeras bli något högre än de hus som gränsar till villabebyggelsen blir lägre.

– Dessutom är tanken att nybyggnationen bara ska ske på det område som fanns med i de ursprungliga planerna, och inte på de sex extra villatomterna, säger tekniska nämndens ordförande Bengt Sylan (L).

Men Coronapandemin, som ju påverkar det mesta i samhället, har ställt till det även här. Plan- och förankringsprocessen har försenats. Nu räknar kommunen med ett omtag, med en ny medborgardialog, under de första månaderna 2021.

– Nu måste vi lyssna på Enebybergsborna på ett helt annat sätt än tidigare. Den processen blev inte bra, utan ett praktexempel på hur det inte får gå till, säger byggnadsnämndens ordförande Claës Breitholtz (M).

– Det är viktigt att området kan utvecklas. Det behövs nya bostäder, bland annat för att underlätta flyttkedjan när äldre vill sälja sina villor och flytta till något mindre och ändå kunna bo kvar i området.

Tidplanen är alltså inte helt klar än och mycket beror på när det blir praktiskt möjligt att ordna möten och dialoger.

– Och i april 2021 ska vi förhoppningsvis ha en inriktning klar för hur området ska exploateras, säger Bengt Sylan.

Östra Eneby Torg

De senaste planerna för området utmed Enebybergsvägen öster om Eneby Torg stoppades för ett par år sedan, mycket på grund av att en kraftfull lokal opinion som protesterade mot att projektet hade växt betydligt under planprocessen. Nu pågår planeringen på nytt.



Trafiken

Trafiken på Enebybergsvägen har minskat med 11 procent och hastigheten har sjunkit med 10 procent efter de senaste årens ombyggnader av Enebybergsvägen.

Men Danderyds kommun anser fortfarande att trafikproblemen på Enebybergsvägen i första hand måste lösas på andra sidan gränsen till Täby, där det nu pågår en stor och planerad utbyggnad.

– Viktigast är att göra Täbyvägen – Enhagsvägen som huvudled och styra så mycket som möjligt trafiken den vägen, säger Bengt Sylvan, som även anser att Täby måste arbeta för en gul T-banelinje Arninge – Solna. – Roslagsbanan är inte lösningen.

Det har funnits ett förslag att lägga ner busshållplatsen Kryddgårdsvägen, men det säger Danderyds kommun nej till. Nu fortsätter arbetet med ljusreglering av vägen, med syftet att busstrafiken ska prioriteras. Dessutom återstår en sista fas av förändringen av Enebybergsvägen, vid Eneby Torg.

– Men vi avvaktar med den etappen till dess att vi vet hur Östra Eneby Torg kommer att se ut, berättar Bengt Sylvan.

Skolorna

Även skolfrågan verkar vara en historia utan slut, något som får ses som naturligt i ett samhälle under ständig utveckling. Turerna är många och planerna har skiftat.

– Det har verkligen gått troll i planering och utbyggnad av Enebybergsskolorna. Det har varit många olika turer, konstaterar Bengt Sylvan som själv bor i Enebyberg.

De planer som nu är aktuella är att skolorna ska rustas upp och att barnen i Enebyberg ska kunna gå kvar i sina lokala skolor till och med årskurs 6. Det innebär att de ska kunna ta emot ungefär 700 elever, med de yngsta barnen (åk 0 och 1) i Enebyskolan. Den gamla skolan får sammanlagt åtta klassrum.

Från årskurs 2 går barnen i Brageskolan, som också kommer att behöva byggas ut med fyra klassrum.

I planerna finns även en ordentlig gymnastiksal/ idrottshall i Enebyberg, men det är ännu inte klart hur den kommer att utformas.

– Planeringen pågår just nu, säger byggnadsnämndens ordförande Claës Breitholtz.

Och hans politikerkollega, tekniska nämndens Bengt Sylvan, tycker också att det är en viktig fråga.

– Det är stor efterfrågan på halltider. Det finns fyra fullstora hallar i Danderyd, men ingen i Enebyberg.



Anita minns 75 år i Enebyberg

Anita Andersson har sett Enebyberg under längre tid än de flesta. Och även om hon är Täbybo sedan några år har den gamla hemorten en speciell plats i hennes hjärta.

Anita var fem år när hennes familj år 1945 flyttade hit från Södermalm. Den nya adressen blev ett hus i korsningen Österängsvägen (som då hette Sturevägen) och Gethagsvägen (då kallad Bragevägen).

– Ja, det blev en skillnad med eget hus och trädgård, även om vi hade haft en liten kolonilott inne i stan. Enebyberg var annorlunda än Söder.

De hamnade i ett centralt läge i det gamla Enebyberg. Det var nära till skolan och järnvägen. De närmaste grannarna var Folkets hus och biografen. Det fanns många butiker och små verkstäder i villorna i området.

Två av de små företagen drevs av Anitas familj. Hennes pappa var från början skräddare och hennes mamma drev ett kafé i villan. Efter några år utvecklades rörelsen till att bli en affär med både herr- och dam-

kläder. Anitas mamma avvecklade kaféverksamheten och skötte klädaffären, som senare också började sälja sybehör. Detta var långt innan de stora klädkedjornas tid. Anita minns hur hon ofta fick cykla runt i samhället med kläder från skrädderiet.

Enebybergsbarnen gick i Enebybergs folkskola, nuvarande Enebyskolan. Brageskolan var ännu inte byggd och efter fyran åkte Anita med de gula SLO-bussarna från Enebyberg till flickläroverket vid Sveaplan.

Hon såg hur samhället växte och förändrades. Lantbruket vid Enebybergs gård var ännu inte avvecklat. Det fanns fortfarande kor på gården och Anita minns hur hennes syster cyklade in i en taggtråd vid Enebybergs allé när de hade varit och badat i Rösjön.

Anita har alltid varit en föreningsmänniska. En viktig förening under ungdomen var Missionsförbundets ungdom, som höll till i Missionshuset i korsningen Skolvägen/Österängsvägen.



Det är så här många känner igen Anita Andersson, som kunnig och engagerad guide på rundtur i det Enebyberg som hon känner sedan 75 år. Foto: Carl Johan Gezelius.

- Ja, föreningslivet var viktigt, inte bara för oss unga utan för hela samhället. Det fanns många föreningar och mötesplatser. Det bildades ett teatersällskap, arrangerades danskvällar i Folkets hus och idrottsföreningen var aktiv, då som nu.

Samhället utvecklades. Stora tomter delades och fick nya hus. De västra delarna av samhället byggdes ut på den gamla jordbruksmarken.

Anita utbildade sig till kurator, bildade familj och lämnade Enebyberg under några år. Men 1969 bar det hemåt igen, nu till en villa på Portvägen vid Enebybergs hållplats, i Enebyberg men precis på gränsen till Täby. Längre arbetade hon som kurator i skolorna i Täby. Nu bor hon i Näsbydal, bara ett stenkast från barndomens Enebyberg.

Efter pensioneringen kom hon att engagera sig i Enebybergs Gårds Förening. Otaliga är de vandringar, cykelutflykter, julgransplundringar och andra engagemang som har haft Anita som drivande och sammanhållande kraft. Nu har hon lämnat styrelsen, men delar fortfarande med sig av en alltmer unik kunskap om samhällets historia, personer, hus och miljöer.



Föreningen föreslår att Enebybergs allé byter namn till minne av samhällets grundare Ernst Kihlberg.
Fotö: Carl Johan Gezelius



Ernst Kihlberg bör få en egen allé

Minnet av Enebybergs grundare bör bevaras genom att Enebybergs allé byter namn till Ernst Kihlbergs allé. Förslaget kom i somras från Ernst Kihlbergs släkting Matts Kihlberg. Enebybergs Gårds förening gjorde idén till sin och har fört den vidare till kommunen.

Ernst Kihlberg ägde Enebybergs gård och grundade Enebybergs villastad i början av förra seklet. Han var dessutom mannen bakom busstrafikbolaget SLO, med tiden gick upp i SL och kom att prägla samhället under stora delar av 1900-talet.

De övriga kommundelarna i kommunen har redan vägar uppkallade efter sina grundare - Henrik Palme i Djursholm, Eduard von Horn i Stocksund och Gunnar Kassman i västra Danderyd/Nora.

Ernst Kihlbergs engagemang var helt avgörande för Enebybergs utveckling. Genom att låta honom ge namnet till allén mellan de båda naven i hans verksamheter - gården och det tidigare bussgaraget - skapas en länk mellan historien och framtiden.

Föreningen hoppas att kommunen kommer att ställa sig bakom idén. Vi har fått besked om att politikerna ska diskutera frågan i början av året.

En titt i arkiven:

Den stora garagebranden

Den frivilliga brandkåren var en viktig samhällsfunktion under Enebybergs första år. Strax före jul 1912 samlades samhällets invånare för att bilda en borgarbrandkår. Enebybergs AB:s bidrog ekonomiskt, liksom de fastighetsägarna. Ett 20-tal hushåll betalade en årlig avgift på 2 kronor.

Enebyberg var under många år hemadress för Stockholm Läns Omnibus AB, SLO. Bussbolaget grundades på 1920-talet av Ernst Kihlberg, som ägde Enebybergs gård och även grundade Enebybergs villastad. SLO:s trafik blev med tiden en viktig del av SL:s trafiknät.

I februari 1935 började det brinna i ett av SLO:s garage och Enebybergs borgarbrandkår tillkallades. Ett tidningsreferat berättar att trots att det bara var några hundra meter till "spruthuset" vid Fenixvägen dröjde det innan brandmännen dök upp. Orsaken visade sig var att ingen av brandmännen kunde köra brandbilen.

I ärlighetens namn – ett annat samtida referat ger dock en lite annan bild. Djursholms Tidning skrev att brandkåren, under ledning av brandchefen målarmästare A.H. Svensson, kom till platsen "några minuter efter brandens utbrott".

Hur det egentligen låg till är nog svårt att utröna idag, 85 år senare. Hur som helst, branden var förödande och garaget brann ner till grunden. Men Norrortsbussarna fortsatte att ha Enebyberg som hemmabas under ytterligare många år.

För brandförsvaret har det också hänt mycket sedan den misslyckade släckningsinsatsen vid SLO-garaget. Brandkåren blev med tiden kommunal och slogs samman med andra kårer. Nu utgår man från en Storstockholms brandförsvars station i Täby.

Historien om Enebybergs frivilliga brandkårs första år finns beskriven i en av föreningens skrifter.



Bussgarage i Roslags-Näsby lågornas rov

Ingen kunde sätta igång "frivilliga brandbilen".

Vatten fick hämtas 400 meter från brandplatsen.

På måndagskvällen utbröt en häftig eldsvåda i Roslags-Näsby i ett av Stockholms läns omnibusaktiebolags garage. Hela garaget, som också inrymde en större verkstad med förråd för reservdelar, blev lågornas rov.

Garaget, som har 11×30 meters grund, var från början en lada men ändrades för många år sedan till

Det finnes i trakten en frivillig brandkår, som naturligtvis sällan griper i sådana fall. Den tillhörande "Enebybergs borgarbrandkår" busspersonalen ansåg att vatten till den blev allt för lång begär sig från garaget till det 500 meter bort belägna spruthuset för att efter anledningen vad för sprutan togs ut. Det visade sig dock att ingen av de tillräckligt ledningen, att ingen av de tillräckligt brandmanskapet kunde köra brandbilen.

Men som tur var kunde busspersonalen ordna den biffen. En buss kom till brandplatsen och man tade slangen mot eldhaven och fräste litet, men efter ett tag började det sitta i brandbrunnen så fick man uppsöka nästa, där hade man att hämta vatten 400 meter från brandplatsen. Vid tolvtiden var byggnaden nere till grunden och de flesta frivilliga brandmännen kunde hem. "Dom hade fått gå hem, om de inte hade sprut lika mycket hade de utträttat vår sagesman.

Det är skandalöst att brandsendet är så illa ordnat knappt mil från huvudstaden. Att det

Vårt hus:

Det har gått mer 40 år sedan inflyttningen i kedjehusen i Eneby gårdsområdet. Många av husen har bytt ägare flera gånger. Men några av "pionjärerna" bor kvar. En av dem är Ingrid Haugen, som här minns sin första tid i Enebyberg.

Kummingränd 26, Eneby gård





– Nere i det där gyttret skulle jag då aldrig vilja bo! Så sade jag till min man när vi i mitten av 1970-talet var på väg till vänner i Täby och passerade flacka gården med de första etapperna av ett framväxande Eneby gård. Nu har vi bott i ”gyttret” i mer än 40 år och har ännu inga planer på att flytta!

Den gången bodde vi i en tvåa i Solna och det var dags att bilda familj, så vi var på jakt efter hus. Efter att ha gått på en del visningar av äldre villor insåg vi att ett renoveringsobjekt inte var något för oss. Vi blev mer och mer inställda på nyproduktion.

Det som gjorde att vi fick upp ögonen för Eneby gård var en liten annons om ”Upplandslångor” i DN den 11 augusti 1976. Vi fick beskrivningar och planritningar och blev förtjusta. Det var lätt att bestämma sig. Bygget kom igång på vårvintern 1977. Vad spännande och roligt det var att komma hit då och då och följa hur arbetet fortskred! I augusti 1977 flyttade vi in.

Tomten, med beteckningen Hackan 20, och vårt hus inklusive en del tillval kostade cirka 575 000 kr. I dag låter det som rena vrakpriset, men då var det faktiskt en hisnande summa. Som för många andra var husköpet vårt livs största och viktigaste affär och visst fanns en liten oro för hur vi skulle gå i land med det, men med facit i hand kan vi säga att det är vårt bästa köp.

Barnsjukdomar

Något oväntat som hände strax efter inflyttning var att många krukväxter blev helt vita. Det var oroande, speciellt som vi nu hade en nyfödd i familjen. Om växter

reagerade så, hur påverkades då människor? Sakkunniga kom fram till att något ämne i målarfärgen hämmade klorofyllbildningen och med förbättrad ventilation försvann problemet så småningom.

En hel del andra brister fick många husägare att göra gemensam sak och anklagade entreprenören Skanska cementgjuteriet (nu Skanska) för byggfusk. Henning Sjöström, den tidens mest omtalade advokat, anlätades och åstadkom en förlikning så att vi fick de allvarligaste feLEN åtgärdade.

Många har byggt om och byggt till sina hus. Vi har nöjt oss med det nödvändigaste och bytt ut elradiatorer, satt in treglasfönster och lagt nytt tak med underlag av bräder i stället för de ursprungliga tunna masonitskivorna. De från början bruna gavelspetsarna är sedan länge ”siljblå”, liksom garaget. Övriga fasadens knottriga spritputs har varit underhållsfri. Köket är befriat från vallmoröda vitvaror och mörkbruna skåpluckor i ”ädelträ”. Men den tidstypiska vitmålade glasfiberväven tycker vi är både praktisk och snygg så den har vi behållit.

I köpet ingick grundläggande trädgårdsanläggning, som bestod av ett vårdträd, en bit häck och gräsmatta. Vi fick en lön, som planterades så nära huset att den med åren lade grenarna på taket och stal mycket ljus



inomhus. Häcken bestod av berberis, en växt jag alltid avskytt, men det gick inte att få den utbytt. I dag ångrar jag att vi inte helt enkelt drog upp plantorna innan de hade hunnit rota sig alltför mycket. Gräsmattan rullades ut på kompakt blålera. De som trots förutsättningarna har lyckats skapa blomstrande oaser här är värda all beundran!

Läget!

Det som fått oss att trivas så bra här är förstas läget. Enebyberg är en lugn och trygg förort med skog och sjö in på knutarna, bra service, skolor och daghem, täta kommunikationer och nära till storstaden. Många barnfamiljer i vår egen ålder sökte sig hit och goda grannar är en annan starkt bidragande orsak!

Rosenvägens förskola (fast då hette det daghem) byggdes runt 1980 och båda våra barn fick plats där. Nära och bra! Barngrupperna var små och personaltätheten stor.

Enebybergs gård var en sorglig syn. Det var tydligt att gården hade fått stå och förfalla i årtal och rivning

hotade. Den likaså ganska nedgångna södra flygeln fungerade som Skånska cementgjuteriets försäljningskontor. Norra flygeln var redan borta då, men den återuppbyggdes något år senare i samband med att det – till allas glädje! – bestämdes att gården skulle renoveras och bevaras.

När vi flyttade hit var även Eneby torg nybyggt. Det fanns inga bostäder på torget och där det i dag står ett högt bostadshus med Sannas tyger och Marinos frisörsalong i bottenplanet hade vi två stora livsmedelsbutiker, Konsum och Martin Olsson. Postkontor, restaurang och några mindre butiker fanns också, liksom vårdcentral, bibliotek och kyrka. De två senare är vad som återstår av 70-talsbyggnaderna vid Eneby torg. För drygt tio år sedan flyttades klockstapeln dit från den nu rivna Mariakyrkan.

De sista kvarteren i Eneby gård blev färdigbyggda i början på 1980-talet.

Ingrid Haugen

B

AVS: Enebybergs Gårds Förening, c/o Carl Johan Gezelius, Blockstigen 4, 182 46 ENEBYBERG 072-742 68 88

Glöm inte medlemsavgiften!

Föreningen grundades för 40 år sedan med det huvudsakliga syftet att verka för att Enebybergs gård skulle kunna leva vidare som en central samlingsplats för det sociala livet i Enebyberg. Därefter har gården varit centrum för otaliga evenemang, midsommarfirande, julgransplundringar, temakvällar, fester, utflykter och mycket annat.

Samtidigt har föreningen utvecklats till att bli en lokal hembygdsförening för kommundelen, med arkiv och bilder, husdokumentation och mycket annat med anknytning till Enebybergs historia, nutid och framtid.

Föreningen är helt beroende av sina medlemmar och deras engagemang. Vi hoppas därför att vi under det kommande året inte bara ska behålla alla gamla medlemmar, utan även öka medlemsantalet. Så tipsa gärna med din granne om att bli medlem!

Av miljöskäl skickar vi inte med något inbetalningskort. De flesta medlemmar sköter ju numera inbetalningar på annat sätt.

Men hör av dig till info@enebyberg.com om du vill få ett inbetalningskort, så ordnar vi det.

Ett familjemedlemskap kostar bara 150 kronor (100 för enskild medlem). Så glöm inte att betala till bankgiro 529-2792. Ange namn och adress. Glöm inte att lämna med din e-postadress!

Har du bytt adress?

Sänd e-post till info@enebyberg.com.

INBETALNING/GIRERING AVI Nr	
Medlemsavgift för år 2021!	Ny avgift!
Hushåll 150kr	Gåva till Föreningen
Enskild 100kr	
Betalningsvärdare Bryggare Berg Enebybergsgård	Betalningsmottagare Enebybergs Gårds Förening
Belopp - ange alltid kronor och öre öre	
150:— 529 - 2792	
#45#	



ENEBYBERGS GÅRDS FÖRENING

www.enebyberg.com